

## Askersunds BK Singelton 50 år 1956-2006

### Starten

Med 13 herrar och en dam var nästan namnet givet på den bridgeklubb som bildades vid en träff 4 oktober 1956 hos Hammarströms. Elly Hedberg, enda medlem som var kvinna, föreslog Singelton och så fick det bli. De satsade tio kronor vardera till spelmaterial.

Första årsmötet klubbades spelavgiften till 50 öre. Årsavgiften var fem kronor och för att vinna inträde i klubben erlades tio kronor. Första säsongen innehöll 49 speltillfällen, vari ingick utbyte med Skyllberg, som var klart skickligare. De första klubbmästarna blev Eric Lagerstedt och Örnemark.

Klubbens första ansvariga var följande: ordförande Sven Karlsson, sekreterare Ingvar Forss, kassör Allan Andersson, tävlingsledare Eric Lagerstedt, vice tävlingsledare Ivar Karlsson och materialförvaltare Paul Karlsson. Kassaomslutningen var första året 1 508 kronor med ett överskott på 479 kronor. Den sociala funktionen var minst lika viktig som bridgespelet. Under sommaren 1957 bjöd intendent Oskar Karlsson på Stjärnsunds slott på superb middag och utsågs till hedersledamot i klubben.

Redan andra året höjdes spelavgiften, som blev tre kronor för medlem och ytterligare 50 öre för icke medlem, fast då ingick också kaffe. Rolf Hailee fick förtroende som revisor, men vad som var viktigare var att han fick ansvar för inköp och "lagerhållning". En uppgift han sedan skötte i drygt fyrtio år. Spelet bedrevs i Skärgårdens lokal, faktiskt inte långt från nuvarande lokal. Första klubbmästarna i lag 1958 blev Paul Karlsson-Gösta Larsson-Eskil Andersson-Rudolf Bäckström. Det skulle dröja trettio år till nästa KM för lag ordnades.

### Samgående

1958 kom en sammanslagning med Askersunds BK på tal, men någon kontakt från den andra styrelsen togs inte. Året därpå hade Singelton 30 medlemmar, varav 18 var registrerade hos förbundet. Noteras kan, att torsdag var spelkväll. Under våren gjordes en röstning om sammanslagning. 16 var för, 11 mot och tre lade ner sina röster. I september stod klart att Singelton skulle stå utan spelokal. ABK hade 400-500 kronor i kassan och Singelton 200 kronor. På ett klubbmöte röstade nio för sammanslagning och två mot. Fem ställde sig neutrala. 1 oktober 1959 var det klart. Nya namnet blev Askersunds BK Singelton. I nya styrelsen ingick ordförande Gunnar Ogård, kassör Åke Broberg, vice kassör Rolf Hailee, sekreterare John Larsson och tävlingsledare Sven Karlsson. Spelkväll blev torsdag i Stadshotellet. Med många par, nitton första gången, var tanken att ordna gruppspel med uppflyttning.. Det skulle dock bli sämre med intresset. Efter några år var det endast barometrarna som drog många spelare. Ibland blev det "mässfall", då få infann sig.

På den tiden förekom också klubbmatcher. Singeltons spelare fick mäta kunnandet mot främst Skyllberg, men även Laxå, BK52 i Örebro och Platen i Motala. Sydnärketräffen var en återkommande tävling. 1974 lade

Skyllberg ner sin bridgeverksamhet och drygt 1 500 kronor skänktes till Singelton.

### **Spellokal**

Även om lokalfrågan ofta varit uppe till diskussion, så är det inte många gånger spelokal bytts. Perioden i Stadshotellet innehöll faktiskt ett "mellanspel" i Lindbogården 1967-71, då ingen hyra togs ut. När sedan Statt skulle bort blev det dags för Lindbogården. Med klivet till Borgmästargatan 7 fick klubben för första gången tillgång till spelokal dygnet runt.

Intresset för tävlingsbridge har gått i vågor under de femtio åren. Uppgång har direkt kunnat kopplas till kursverksamhet. Inte minst Göran Petersson bidrog under flera år med att kurserna hölls igång bra och bridgen tog steget in i skolan. Under senare år har antalet tävlande par hållit acceptabel nivå mot bakgrund av medlemsantalet.

Grunden för att en förening lever vidare är de ideella krafterna. Många är de som bidragit på olika sätt, varje "strå" är värdefullt. Det finns dock eldsjälur som särskilt måste omnämnas. Rolf Hailee arbetade i styrelsen under 42 år.

Åtta ordförande har funnits genom åren. Några av dem har haft långa perioder inom styrelsearbetet. Sven Karlsson var med att starta klubben och var ordförande sammanlagt tolv år. Bertil Karlsson var ordförande under sju år. Anders Franzén hann med nitton år.

### **Tävlingsverksamheten**

Utanför klubbnivå har tävlingsframgångar kunnat noteras. 1999 måste anses vara toppåret – hittills. Kent Karlsson-Conny Svensson blev distriktsmästare för par och fick spela SM. Varpå Kent Danielzon hakade på och blev individuell distriktsmästare. Han följde upp med ett brons 2002.

Redan 1960 kunde Singelton notera en fjärdeplats i länsserien. Den kan sägas vara en föregångare till dagens Nerikeligan. Där kom första seriesegern 1981, då ett lag vann i lägsta divisionen. Året därpå var det dags för ett lag med enbart juniorer att vinna division 4. 1987 toppade två lag från Singelton en division 2-grupp. Samtidigt vann ett lag division 3, vilket skett flera gånger sedan dess. 1995 var det åter dags för ett lag att ta steget upp i högsta divisionen, liksom 2002, 2004 och 2006. Tyvärr har sejourerna endast blivit ettåriga.

I DM för lag kom främsta framgången 1995, då Kent Karlsson-Conny Svensson-Tommy Andersson-Kent Danielzon blev fyra och inte var långt från att få spela SM-semifinal. I Allsvenskan har klubben aldrig lyckats nå division 3. Andraplatser i "fyran" kan noteras 2002 och 2004..

I partävlingssammanhang har spelare från Singelton gjort bra prestationer vid olika tillfällen. Ingvar Pettersson-Henry Andersson vann 1973 en stor barometer i Motala. Kent Karlsson-Bo Tunerius blev trea i JDM 1984. Ett UDM-brons 1981 kan också noteras genom Christina Pettersson-Anna Abrahamsson. I silvertävlingar har par från klubben, framför allt under

senaste två decennierna, ibland hållit sig fint framme. Jimmy Johansson kan noteras för tre segrar med olika partners. 2002 i Udenäs med Lennart Johansson, 2003 i Hova med Kent Danielzon och 2004 i Örebro med Jonny Jonsson.

Det är fyrtio år sedan spelat om bronspoäng anammades. Ett par år senare kom budlådorna. Nu har också datorn blivit ett hjälpmedel och poängregistrering sker numera via "nätet". Från 1983 infördes säsongspris för de som samlar flest poäng under spelkvällarna. Kumla dominerade länge, men klubbens egna spelare hävdade sig allt bättre med åren. I dag är deltagandet från grannklubbarna tyvärr lågt.